

Skyttelaugets til Reveille 2017

Forord : Tage Christensen

Undertekster : Jens Gøttler

Foto: Jens Gøttler

Det var nærmest surrealistisk, at Band of the Irish Guards – et orkester som til daglig marcherer rundt ved Buckingham Palace i London og spiller for Dronning Elizabeth den 2. af Storbritannien og Prins Philip – gik rundt i Blansskov sammen med Borgerforeningens skyttelaug.

Det var ikke desto mindre tilfældet søndag den 9. juli, hvor der reveille for ringriderfestens formand Jes Andersen og borgmester Erik Lauritzen på sidstnævntes bopæl i Blansskov 15.

Skyttelaugets gik i optog med Band of the Irish Guards, Ringriderfestens Herolder og Sønderborg Pipes and Drums og marcherede ind på den lille gårdsplads, hvor der var trængsel, men også en intim atmosfære, hvor man virkelig kom hinanden ved.

Foruden formidabel musik af englænderne og Sønderborg Pipes and Drums og fanfare af Herolderne sang 25 af skyttelaugets medlemmer "Skytternes slagsang" ledsaget af flot musik af Band of the Irish Guards, der på forhånd havde fået tilsendt noderne.

Fredag eftermiddag efter optoget var der en lille øvetime på stadions træningsbane, hvor Svend Arne Kryhmand og Max Samsø Hansen fra Skyttelaugets gennemgik den ikke særlig nemme slagsang, men de har gjort det godt, for det lød rigtig godt i de grønne omgivelser i Blansskov.



Band of the Irish Guards og Skyttebrødrene ankommer til borgmesterens bolig i Blansskov



Musikalsk underholdning med The Band of the Irish Guards, Sønderborg Pipes and Drums samt Ringriderfestens Herolder.



Borgmesteren byder velkommen og glædes igen over de fremmødte til årets reveille og takkede for den musikalske underholdning i de naturskønne omgivelser, på en pragtfuld sommermorgen. Borgmesteren takkede endvidere The Band of The Irish Guards, Sønderborg Pipes and Drums, Ringriderfestens Herolder og naturligvis Skyttebrødrene for fremmødet. Efter velkomsten spillede The Band of The Irish Guards melodien til Skyttenes Slagsang, hvor de ilstede værende istemte med sang, efterfulgt af Sønderborg Marchen ligeledes med en røst, der gjaldede og gav ekko i Blansskov. Det var hårrejsende.



Efterfølgende blev der budt på morgenbrød samt kaffe med mere til de tørre ganer

