

Billeder fra loppemarkedet foraar 2010





Var det noget med en fin økse?
spurgte Kalle Matthies den første kunde som kom ind.



Travlt i pladeafdelingen



Esther Holm har gjort en god handel.



Også Inge Bossen fik solgt mange "lopper"



Bent Lyck købte det gamle ur.



Torkild Callesen havde travlt i "Lampeland"



Knud Jensen fik solgt en globus



En glad Bente Callesen



Irene Clausen i "Legeland"



Harry Ernst forsøger ihærdigt at sælge en sofa inklusiv et gulvtæppe



Hjemtransport af et par gode cykler.



Reservevagt Tage Christensen i aktion



Alt optaget



Tilfredse kunder på vej til bilen med nyt til kontoret.



Flemming Matthies og Erik Q Rasmussen er klar ved grillen



Folk nyder det gode vejr.



Nyt bur til poppedreng



Ulla Dreier serverer kaffe og Marens lækre hjemmebag for Inga Jensen



Mesterskytten Henrik Møller gør sig klar



Han bliver nøje overvåget af Heinz Bossen



Måske ikke ligefrem et mesterskud



Se, jeg ramte plet.



Ejnar Mikkelsen har solgt en PC til en stolt Tobias Svensson fra Mjang.



Regnskabs time



Husk nu at få det hele med, påpeger Inge Bossen.



Kalle Matthies afleverer sin omsætning på 1.004, til kasserer Flemming Matthies



Dagens omsætning
34.600,-

Søndag



Kalle Matthies tænder op i grillen



Inge Bossen er klar på fødder



Sørgmodig sparebøsse



Torkild Callesen kom i julestemning



En Cavling klassiker var også at finde på hylderne



Vagn Andersen forsøger at sælge et ubestemmeligt stykke værktøj



Esther og Jens Karl Jensen på besøg. Esther faldt straks for en ting, som var sagen længe før al den nymodens teknik.



Den første elektriske symaskine fra legendariske Husqvarna



Hans Klølseth beundrer de gamle symaskiner



Statstelefon fra 1950'erne



Det gamle klaver blev solgt, og blev af seks stærke mænd løftet op på en hestetrailer



Jørn Kjølseth og grillmester Kalle Matthies



Birgitte Andersen og Maja Lange klar til at servere Marens lagkage nr. 15



Else Jepsen, enke efter forstander Hans Jepsen, den mangeårige leder for Statens Forsøgsgård Rønhave, kom også forbi.



Grundet det ret kølige vejr var der trængsel i cafeteria.



Tekst og foto: Hartvig Kjærgaard